

Hôm sau, đại đội trưởng Khái dẫn quân về, chưa kịp mở mồm báo cáo, tiêu đoàn trưởng Trúc đã xua tay :

— Thời thoi, không phải báo cáo nữa, biết rồi. Tớ biết là các cậu đội sò ngay từ đầu cơ mà, nên tớ không thèm ở lại xem các cậu nữa. Thật ê cả mặt. Tập với chả tành như thế đấy!

Đại đội trưởng Khái thật như Từ Hải chết đứng, tím mặt lại không nói được câu nào.

Khác với tiêu đoàn trưởng Trúc, trưởng ban công binh, thiếu tá Cảng thì vui mừng phấn khởi ra mặt. Sau khi nghe anh Thành báo cáo tình hình kết quả diễn tập, anh vui vẻ thật sự, luôn miệng cười cười nói nói; trước hết anh họp ban lại đề thống nhất nhận định, đánh giá:

— Đây là sáng kiến của tập thè ban ta, thành tích chung của ban, mọi người đều có công sức đóng góp. Nó là bước ngoặt đầu tiên trong lịch sử huấn luyện công binh của sư đoàn ta... Tuy tôi bận không xuống chỉ đạo diễn tập được, nhưng cũng đã bàn bạc thống nhất mọi phương án sẵn rồi, đồng chí Thành và các đồng chí cứ thế mà làm. Hàng ngày tôi vẫn theo dõi bám sát cuộc diễn tập để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống xảy ra.

Hôm sau, trong buổi giao ban hàng ngày, rồi trong cuộc họp cơ quan, trong khi hội ý chỉ ủy... nghĩa là ở đâu anh cũng tranh thủ báo cáo là: « Ban công binh đã tích cực chủ động đề xuất và chỉ đạo cuộc diễn tập rất tốt, bảo đảm chất lượng cao, an toàn tuyệt đối; « tôi đã nghiên cứu kỹ tình hình rồi đề xuất ra phương án này » (!). Sau đó anh cầm bản số liệu về diễn tập của tôi đang giữ, lên báo cáo trực tiếp với bộ tư lệnh sư đoàn: « Việc này tôi đã đề xuất từ lâu, nay mới thực hiện được ».

Đầu năm vừa qua, Cảng lại được cấp trên cho đi học bồi túc. Lại một lần nữa anh đến gặp cơ quan cán bộ, rồi lên gặp đồng chí chính ủy báo cáo rất thực thà: «Cấp trên quan tâm, tôi rất cảm ơn, nhưng thời, tôi có tuồi rồi, lại bị bệnh đau đầu không theo học được nữa, đề nghị cho tôi công tác ở đây, được ngày nào hay ngày ấy, một vài năm nữa rồi về thôi».

Trong khoảng hơn mươi năm nay, cứ khi nào cấp trên chiếu cố cho đi học là anh lại báo cáo như vậy, rồi trên cũng «xét» thấy «có tình có lý» (!) nên thôi.

Có lần cơ quan cán bộ không nghe, kiên quyết bắt đi học để nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, theo chế độ bồi dưỡng hàng năm. Thì anh lại có bài của anh: Sắp đến ngày đi học, người ta bỗng thấy anh kêu đau đầu (chả là thỉnh thoảng anh vẫn có bệnh thần kinh mà) rồi phải đi quân y một vài tuần. Đến khi quá hạn tập trung rồi, người ta lại thấy anh về công tác như thường.

Nhưng lần này, cũng vẫn đồng chí chính ủy, mà anh đã thuộc quyền gần hai mươi năm nay, ôn tồn nói với anh:

— Thời đi học được đến đâu hay đến đấy, miễn là đã qua trường về, thì mới bồi nhiệm cậu lên chức được, hoặc về làm tham mưu phó, hay thích xung làm trung đoàn trưởng thì làm, có chức thì sẽ lại có cấp, cậu lo gì... Thời thế này khác rồi, phải qua trường hiều không?

Cảng tự nghĩ: Ủ, thì đi học cũng được, chỉ ngại thời gian học ở trường người ta rèn mòn như chiến sĩ ấy thôi, mệt lắm. Anh vẫn lưỡng lự chưa biết có nên đi hay không?

Có người bạo miệng nói rằng: «Cho ông ấy đi học thì chỉ lãng phí, tốn công tốn của Nhà nước mà

thôi, vì ông ấy cũng không học được, không làm được thì cho người khác làm». Hoặc là: «Cấp trên cần những ông nghị gật, và cần người vỗ tay, chứ cần gì người làm được việc» v.v.

\ +
+ +

Cũng như trưởng ban Cảnh, tiều đoàn trưởng Trúc cũng đã nhiều lần được cấp trên quan tâm cho đi học để nâng cao trình độ. Tuy tuổi chưa già, sức còn khỏe, béo tốt phượng phi, nhưng anh cũng không muốn đi. Với cái vốn văn hóa chưa hết cấp 2 bồ túc của anh, anh rất ngại học tập, ngại rèn luyện và ngại xa rời cái cương vị «đầu gà» có chức có quyền của anh ở đơn vị, nó có liên quan trực tiếp đến đời sống của bản thân và gia đình anh. Nếu như trưởng ban Cảnh đã mười hai năm năm một cái giường ở một chỗ trên sư đoàn, thì tiều đoàn trưởng Trúc lại có một kỷ lục độc đáo hơn: suốt cuộc đời trên hai mươi năm bộ đội, trừ một năm đi học trường đào tạo hạ sĩ quan trước đây, còn hầu như anh chỉ loanh quanh đóng quân cách nhà trong khoảng từ năm đến mười ki-lô-mét.

Cứ mỗi lần cấp trên gọi anh lên, đà thông cho anh đi học, anh lại đến gấp cơ quan cán bộ và thủ trưởng phụ trách cán bộ, báo cáo rằng:

«Đã thưa, rất cảm ơn các thủ trưởng quan tâm ạ». Rồi anh trình bày là tình hình đơn vị hiện nay đang còn mặt yếu này ạ, mặt kém khác kia ạ, rằng đồng chí cấp phó này chưa chi huy kỹ thuật quen ạ, hoặc đơn vị đang có những rắc rối này, rắc rối khác ạ, hay đang nợ nần nhiều.. nên xin hoãn lại đến sang năm, để bồi dưỡng cho đơn vị có trình độ, bồi dưỡng cho đồng chí thay thế có năng

tâm dành thời gian huấn luyện gấp, dù chỉ được mươi ngày. Đại đội trưởng Khái lên đề đạt với tiêu đoàn trưởng Trúc, lập tức bị tiêu đoàn trưởng phủ đầu :

— Hay là anh đè tôi báo cáo với trên là đại đội không đủ sức chiến đấu, nên xin hoãn lại không đi nữa?

— Báo cáo, tôi không có ý trốn tránh nhiệm vụ, nhưng tôi không muốn hy sinh xương máu của chiến sĩ một cách vô ích — Khái thảng thẫn cãi lại.

Chính trị viên đại đội 1 cũng lên gấp chính trị viên tiêu đoàn nói những tâm tư lo lắng chính đáng của cán bộ và chiến sĩ. Bộ tư lệnh sư đoàn cũng đã có chỉ thị về huấn luyện khẩn cấp. Ban công binh cử tôi trực tiếp xuống giúp đại đội tổ chức huấn luyện cho đơn vị.

Trước những yêu cầu chính đáng của dưới, ở cơ sở, rồi chỉ thị của trên bắt buộc, ngay đêm hôm đó, đảng ủy tiêu đoàn 15 phải họp thảo luận, bàn bạc rồi ra quyết nghị « phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, ưu tiên nhất cho đại đội 1 di tốt, đánh thắng ». Rồi thủ trưởng tiêu đoàn phải đáp ứng mọi đề nghị thích đáng của đại đội 1. Cụ thể là :

Dùng lực lượng của tiêu đoàn để làm mọi công tác chuẩn bị hành quân cho đại đội 1, dành thời gian cho đại đội 1 huấn luyện. Bổ sung tăng cường một số tiêu đội trưởng đã qua trường hạ sĩ, thành thạo bối trí mìn; tập trung giáo viên, học cụ cho đại đội 1 huấn luyện...

Vậy là chi vì không nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị kế hoạch huấn luyện từ trước, nên bây giờ chỉ cử một đại đội di chiến đấu mà phải làm xáo lộn cả tổ chức biên chế và các kế hoạch của toàn tiêu đoàn. Tất nhiên, tiêu đoàn trưởng Trúc phải ra công

mà chưa cháy vậy, tuy chưa có thể đạt yêu cầu tốt được, nhưng vẫn còn hơn là dè chiến sĩ ra trận lại chưa biết cách bố trí và tháo gỡ nổ.

Một số chiến sĩ bàn tán xì xào:

— Nước đến chân, các bô mồi bắt chúng mình nhảy dây, có mà què cẳng!

— Hay định chôn vùi danh dự của đại đội 1, của tiêu đoàn?

Nghe những tiếng xì xào đó, tiêu đội trưởng Trúc lo lắng thực sự. Anh chạy ngược chạy xuôi, toát cả mồ hôi dè dồn đốc việc chuẩn bị và huấn luyện cho đại đội 1. Nhưng anh cũng không quên lên sự đoàn gặp cơ quan này, thử trướng nợ, dè thành minh, dè rào trước đón sau, nhờ họ dò dò trước cho anh, nếu tình huống xấu xảy ra.

Vì nó là thiết thực đến xương máu của mỗi nhân cán bộ, chiến sĩ đại đội 1 đều tập trung tích cực huấn luyện, ra sức luyện tập suốt ngày đêm... Hết sau, đồng chí phó ban Thành cũng xuống, lại kèm một trợ lý nữa. Anh Thành cùng chúng tôi chỉn chu di sát từng tiêu đội một, uốn nắn từng động tác, từng chiến sĩ, kịp thời trao đổi kinh nghiệm, hằng ngày, rồi còn phải học đêm, trước mặt chỉ huy trưởng, vào loại mìn vướng nổ chống bộ binh, tập chung mìn vướng đối phương, không di tràn lan.

Trên bãi tập của đại đội 1 lúc rày làt tay áo, chiến sĩ tập quanh cả ăc, quén rỉ ngó. Típ, típ, típ, chiến sĩ thi đua nhau chôn mìn, gõ mìn sét để ráo.

« Trước mặt anh là bãi mìn — Anh phải vượt qua nó hoặc là anh làm chủ được nó, hoặc là anh bị nó tiêu diệt ngay trước khi trông thấy nó ».

« Muốn không dò mìn thì phải dò mồ hôi, phải sờ nước mắt. Một lit máu không chỉ dò bằng một lit

mồ hôi; phải gấp hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần...».

« Con đường tới bãi mìn dày chõig gai và gian khổ. Chỉ có thè phải đò nhiều mồ hôi mới không đò máu ».

« Phía trước là bãi mìn, một bãi mìn không biết nói, không biết cử động. Nó nằm đấy, lì lợm và chờ đợi. Nó đang chứa đựng một tiềm năng giết người và phá hủy ghê gớm, bằng những bộ máy tinh vi, xảo quyệt nhất — Nó chỉ đầu hàng những người có bản lĩnh cao hơn nó : giỏi kỹ thuật hơn nó, tinh khôn và gan dạ »...

Anh Thành thường ngồi nói chuyện với các chiến sĩ, bằng những kinh nghiệm chiến đấu, hoặc bằng những lời lẽ kết luận có tính khái quát trên, làm các chiến sĩ dễ nhớ, càng thêm hăng say luyện tập, càng tám niệm trước giờ ra trận...

Sau hơn một tuần lăn lộn, đại đội 1 đã thao tác được một vài loại mìn, tuy chưa thành thạo nhưng bước đầu vẫn có thè có cơ sở để chiến đấu được. Đại đội trưởng Khái bớt lo hơn, tuy nhiên anh vẫn chưa có thè yên tâm được. Dành vậy, lên đó sẽ hay ! Anh hy vọng lên biên giới sẽ còn thời gian cho bộ đội huấn luyện thêm ít ngày.

Tiễn đại đội 1 hành quân đi xong, tiều đoàn trưởng Trúc thở phào một cách nhẹ nhõm, nhưng rồi anh bỗng bị ốm. Mấy ngày căng thẳng vừa qua, anh không thè đứng vững được nữa. Nằm trên giường bệnh, một mối lo mới lại xâm chiếm lòng anh. Liệu đại đội 1 có bị đuổi về không ? Liệu anh em có làm ăn được không ? Tiều đoàn 15 và anh sẽ ăn nỗi ra sao, nếu như... Anh không muốn nghĩ đến những thất bại nữa.

Quả nhiên, khi hành quân đến vị trí tập kết Y, ở gần biên giới, bộ chỉ huy quân sự tinh liền cứ một

đoàn cán bộ đến kiểm tra trình độ kỹ thuật chiến đấu của đại đội 1. Cuộc kiểm tra được tiến hành rầm nghiêm túc. Kết luận: « Trừ một mìn đạt yêu cầu yếu, còn chín mìn khác không đạt yêu cầu ». Kiến nghị: « Chưa thể sử dụng được, đề nghị trả về huấn luyện. Yêu cầu thay đơn vị khác ».

Đại đội trưởng Khái như người chết đứng. Anh suýt phát khóc, cổ kim mãi mỷ không bật thành tiếng. Sau đó anh cùng chính trị viên, khăn khoản xin gấp bộ chỉ huy. Anh thành thật báo cáo tình hình của đại đội 1 và của tiêu đoàn 15, cũng như tình trạng chung trong đợt hội thao trước đây của sư đoàn. Các anh bày tỏ nguyện vọng tha thiết của toàn thể cán bộ, chiến sĩ là được ở lại.

Tình hình kiểm tra được điện báo về sư đoàn và lai truyền xuống tiêu đoàn 15. Tiêu đoàn trưởng Trúc phát sốt lên thực sự. Sư đoàn lập tức vừa điện vừa cử anh Thành đến gấp bộ chỉ huy mặt trận, thành thật nhận khuyết điểm và đề nghị mặt trận giúp đỡ tạo điều kiện cho đại đội 1 được ở lại tham gia chiến đấu.

Bộ chỉ huy đành phải thay đổi phương án, sử dụng lực lượng xây dựng tuyến phòng thủ. Cho đại đội 1 lui về phía sau để huấn luyện. Anh Thành còn đề nghị mặt trận cử một số cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị phía trước đã có kinh nghiệm về giúp đỡ huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm thực tế. Anh vừa giúp đỡ đại đội trưởng Khái huấn luyện đơn vị, vừa cùng học tập với các chiến sĩ.

Nghe những tiếng súng quấy rối của bọn phản động Trung Quốc ở biên giới, càng thúc đẩy các cán bộ, chiến sĩ đại đội 1 hăng hái luyện tập đêm ngày, không quản mưa gió, rét buốt, tranh thủ từng phút từng giây. Khi thế thi đua rèn luyện sôi nổi hơn bao giờ hết. Đại đội trưởng Khái dần dần thấy tin

ở chiến sĩ mình, tin ở mình và tin vào đại đội mình có chè chiến đấu được.

Sau ba tuần lễ, đại đội 1 lại trải qua một cuộc kiểm tra thử thách khắc nghiệt nữa. Kết quả là có 35 số mươi môn kiểm tra, cả mươi môn đều đạt yêu cầu, có ba môn khá và giỏi. Kết luận: « Có thể chiến đấu được ». Lúc này đại đội trưởng Khải nói: « Đã một hơi dài, như trút được nỗi gánh nặng. Anh ấy nhẹ nhõm cả người. Chiến sĩ đại đội 1 vui mừng hò reo vang dội :

— Tiến quân ! Đề nghị trên cho tiến quân !

Đáp ứng nguyện vọng của đại đội 1, Bộ chỉ huy mặt trận quyết định điều đại đội ra phía trước làm nhiệm vụ. Lễ tiến quân của đại đội tö chúc vào buổi chiều.

Ngay đêm đó, đại đội 1 ra trận trong tư thế hào hùng vững chắc. Sau gần một tháng ra quân, đại đội đã hoàn thành nhiệm vụ: giải đoạn đầu, xây dựng thành công và chốt giữ một trận địa phòng ngự tại giới tuyến dài vững chắc, đánh địch, ngày đêm được nhiều vụ khêu khích và biệt kích của tên thù của bọn Trung Quốc xâm lược. Được bộ chỉ huy mặt trận biểu dương. Anh em bảo nhau: « Cũng may có bộ chỉ huy mặt trận để lương trước được, lát sau có và các huấn luyện bồ xung, nếu không thì chúng ta bị thương vong không thể lường hết được ! »

Kỹ sư Thành trở về sư đoàn báo cáo. Từ từ trưởng sư đoàn đến cơ quan, ai cũng vui mừng. Tiểu đoàn trưởng Trúc lại càng vui hơn. Bài học thảm thua của đại đội 1 vừa qua đã khiến anh lao vào

huấn luyện đơn vị một cách thật sự, và anh còn đề nghị cho anh được tham gia vào đoàn cán bộ đi nghiên cứu học tập thực tế ở biên giới.

Cô Đợi vẫn chờ

Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu sao, cái thằng Khái lém linh dẹp trai ấy lại có thè yêu cô hàng xóm ở Đồng Sơn được? Phải nói rằng trong bọn tôi nó là thằng có khoa tán giòi không ai bằng. Ấy thế mà suốt mấy năm trời, tôi cứ định manh mối dỗ dành cho nó mấy cô. Nào là một cô sinh viên, bạn của Minh ở trường đại học giao thông mà nó cũng quen từ đạo cùng tôi đến đây giảng bài. Nào là một cô giáo cấp hai dạy ở một trường ngoại thành Hà Nội gần làng nó. Lại cả mấy cô bộ đội, y tá, văn thư ở trường sĩ quan nữa. Nó cứ đứng dung túng ấy thế mà lại bắt mối với cô Đợi, trung đội trưởng dân quân công binh này.

Gần đây, có dịp về công tác ở Đà Sơn, tôi liền ghé vào thăm cô hàng xóm của cậu ta. Mang theo lá thư của nó gửi tôi, hy vọng sẽ đem cho nàng một niềm tin vui bất ngờ. Và tôi sẽ trêu chọc cô ta một bùa, đến phải «khai» và «công nhận» mới thôi.

Nhưng chính tôi lại bị bất ngờ. Mọi bí mật của tôi đều đã bị lục hậu. Thì ra chúng nó đã biên thư cho nhau rồi.

Biết tôi là bạn thân của Khái, cô Đợi liền mang thư của Khái gửi về, cho tôi đọc. Một lá, hai lá, tới ba lá rồi cơ à? Hừ, mồm mép nó thế, mà biên thư

cho cô Đợi nó viết cù lùng cà lùng củng, rào trước
đón sau. Tôi hỏi Đợi:

— Thế cô đã biên thư cho nó chưa?

— Rồi, em biên thư cho anh ấy ngay, củng ba
đều rồi nhé!

— Thế đã trả lời nó chưa?

— Trả lời rồi!

— Trả lời thế nào?

Cô gái bỗng đỏ mặt, ngập ngừng:

— Trả lời như anh ấy nói.

— Nghĩa là... — Tôi hỏi dồn.

Cô gái bỗng hóm hỉnh:

— Là Đợi... chờ!

— Hay đây nha! Cô Đợi vẫn chờ! Tuyệt!

Chúng tôi cùng cười phá lên. Cô Đợi quay lại
hỏi tôi:

— Em cho anh xem cái này nhé, hay lầm! Anh
đã có chưa?

Cô chạy vào buồng, cầm ra một quả mìn đặt lên
bàn. Tôi bỗng reo lên:

— K69 à? Ôi, Đợi lấy đâu ra thế này? Quý lầm đấy!

— Của anh Khái gửi về cho em đấy! Chả là vừa qua
ở quê em có một anh ở đơn vị ấy được về phép,
anh Khái gửi về cho em. Các anh ấy gõ được của
bọn Trung Quốc đấy! Anh biết không, lần trước
chúng em học chì có lý thuyết chứ không có vật thực
K69 này.

— Đúng như thế, bọn tôi cũng rất hiếm loại này.
Cả sự chỉ có tôi có một quả làm mẫu, tôi xin từ
chiến trường Tây Nam về.

« Ừ, cái thằng Khái cũng kỳ quá nhỉ, ai lại gửi
về tặng người yêu một quả bao giờ? Nó lại lập

ký lục độc đáo hơn tôi rồi! » — Tôi bỗng này ra một ý liền hỏi:

— Cô Đại này!

— Gi cơ à?

— Có thè` gọi dây là món quà lẽ dạm ngõ của lính công binh được dây chứ?

Bỗng từ đâu mấy cô gái vừa vào tới nhà, nghe câu được câu chăng, liền cười phá lên:

— Ôi leo ôi, ai lại mang mìn di hỏi thế này có chết không?

Họ xô vào Đại. Những tiếng đầm nhau thùm thụp xen lẫn tiếng cười tiếng nói vang cả xóm.

8-1979

CA BÊ-TÔNG BUỒI CHIỀU

Chúng tôi ra đồi ca khi trời đã gần tối. Vài ngôi sao mọc sớm đã xuất hiện lấp lánh trên bầu trời. Tôi ngây ngất trước vẻ đẹp của công trường khi hoàng hôn đang buông xuống. Đèn trong công trường đã bật sáng. Trên cầu công tác, dòng người đang nhộn nhịp như thoi dưa. Tiếng loa đang thông báo :

— Hiện nay bê-tông đã được quá nửa khối lượng, chỉ không đến một ca nữa chúng ta sẽ hoàn thành. Các đồng chí đi làm ca tiếp, nhanh chóng ra hiện trường để thay ca...

Tùy kỹ thuật của tôi trực ca đêm nay, gồm có tôi, Hòa khèn và Tâm lùn. Cấp trên rất tin tưởng bọn tôi, cho nên giao hẳn cho một ca toàn quyền coi sóc kỹ thuật. Bọn tôi lấy đó làm niềm vinh dự. Chúng tôi vừa rời ghế nhà trường vào một đơn vị công binh cầu phà, nào có biết những kỹ thuật xây dựng nếp tè ra sao. Thế rồi đơn vị chuyển sang làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, chúng tôi được cấp trên lựa chọn cho đi học tập một lớp kỹ thuật ngắn ngày, rồi thực tập làm nhân viên kỹ thuật ở ngay công trường này. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng học hỏi, do đó có nhiều điểm kỹ thuật, chỉ nhờ các «thầy» hướng dẫn một vài lần là chúng tôi nắm ngay được. Những lần đó bê-tông trước, chúng tôi có thể đảm đương được một mình những chỗ khá quan trọng.

Qua những lần đó, kiểm tra chất lượng kỹ thuật, bê-tông khá tốt.

— A, chào nhóm kỹ sư « trè » ! Đồng chí Sơn, ca trưởng, gọi dùa chúng tôi — Cố các cậu thì ca bê-tông tối nay vững đấy ! Đến giờ giao ca rồi, ta nên tranh thủ chuẩn bị cho tốt đỉ !

Các máy trộn đã ngừng hoạt động. Các nhóm thay ca đã có mặt đầy đủ ở các vị trí nhận ca. Sau 15 phút giao ca, chúng tôi bắt tay ngay vào công việc.

Những cỗ máy bê-tông đang đứng im lại bắt đầu chuyền động, với những vòng quay hối hả. Khung cảnh đang im lặng bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Những chiếc xe chở bê-tông đã được chuyền đến đỗ vào các máng rào rào.

Tôi trèo qua lan can cầu, xuống một cốt-phá, thấy Hòa khèn đang cùng một tờ dầm dùi làm việc. Nhìn thấy tôi, Hòa mỉm cười gật gật. Nom dáng điệu cậu ta ra chiều muôn nỗi : « Ông cứ yên tâm, ông là trưởng kỹ thuật của tôi à. Hòa khèn xưa nay luôn hoàn thành nhiệm vụ tốt đấy ! ».

Trên cầu công tác, máy đồng chí đang vừa gạt bê-tông, vừa tán chuyện. Một cậu đang oang oang :

— Nhắc định xong sớm các cậu ạ, dễ thường chỉ tới hai giờ thôi !

— Có chắc không ? Một cậu khác hỏi lại.

— Rồi đấy mà xem chúng tôi nói có đúng không ? Tớ dám cam đoan với các cậu như vậy, vì tớ tin vào tốc độ đỗ bê-tông xưa nay của công trường, đã từng đạt 25 đến 30 mét khối một giờ. Bây giờ đường đi có khó cũng phải đạt được chín đến mười mét khối một giờ. Kè ra đỗ bê-tông cũng không lấy

gi làm khó lăm, như mọi người thường nói. Mọi việc cứ trôi chảy và bê-tông đã đỡ gần xong. Phía cuối đã dày, máy chiến sĩ đang cầm bay miết trên mặt cho nhẵn. Tâm lùn đã có mặt ở đó rồi. Tôi yên tâm đứng ung dung, ra dáng một anh kỹ thuật trưởng. Chỉ còn đâu trên là chưa dày, thì đã có Hòa khèn túc trực. Chắc! Mà cũng chẳng có gì đâu. Cũng chỉ đỡ bê-tông xuống rồi dầm là cùng! Tôi chắc mầm phen này nhất định xong sớm và cảm thấy yên trí. Bỗng đồng chí ca trưởng đứng trên mặt cầu hỏi vọng xuồng :

— Thạch! Còn khoảng mấy khối nữa hở Thạch?
— Rồi anh nhìn tôi, nháy mắt cười có vẻ hài lòng lăm.

— Còn ít thôi. Đại khái còn khoảng hơn hai khối nữa là cùng! — Tuy chưa bấm do sổ cụ thè, tôi cứ trả lời như vậy.

Không chờ tôi nói hết câu, đồng chí ca trưởng đã quay về dài truyền thanh. Tiếng đồng chí phán khòi vang lên:

— Ca bê-tông cuối cùng của ngày hôm nay đã sắp hoàn thành. Chỉ còn hơn hai khối nữa là hoàn chỉnh. Mỗi máy, các đồng chí trộn thêm ba mẻ nữa rồi cho máy nghỉ.

Hòa khèn vội đến gấp tôi, nói:

— Phải hơn bốn khối nữa anh à! Thế ai báo còn hai khối nữa đấy, anh ra báo lại cho các máy trộn đi!

— Minh báo đấy! Thế cũng chỉ còn hơn hai khối nữa thôi, dào đâu ra hơn bốn khối? Cứ nhìn khoảng cách chiều dài còn lại và xem chiều sâu của các vòi đầm là tính toán ra chứ, làm gì phải do cụ thè. Cậu cứ yên trí, xong đến nơi rồi đấy!

Hòa không trả lời tôi, đi về phía máy đầm, chắc là phục lấp mũi về cách đo đặc của tôi. Chả là mấy lần trước, đồng chí ca trưởng đã nói với tôi về cách đo. Tôi bước lại gần tờ máy điện, thấy Hòa khèn đang trêu mấy cô 202 — dân công thủy lợi — đang nhét giấy ở kẽ ván tầng dưới, cười khúc khích với nhau :

— Các em ơi, cần thận, đừng mải nhìn các anh mà ngã xuống thì khổ các anh đấy !

— Cảm ơn các anh đã quá lo lắng đến chúng em ! Các anh cứ lo sao cho tốt công việc. Còn riêng anh đừng cho chắc vào. Chờ liếc ngang liếc dọc, ngã xuống lại gãy mất răng và vỡ bê-tông thì khổn đấy !
— Một cô gái có đôi mắt rất nghịch và mặc chiếc áo màu tím trả lời.

Nghé đến đó, Hòa khèn đang cười, mím ngay môi lại cho kín chiếc răng khèn và trèo nhanh lên mặt cầu giữa những tiếng cười giòn tan của mấy cô gái. Cô áo nâu bảo cô áo tím :

— Cái Hiền nói quá lời đ𝐞 anh ấy tự ái !

Chop được tên cô áo tím, tôi lên tiếng :

— Cô Hiền ơi, cô tên là Hiền mà chả Hiền tí nào cả, phải tên là Chanh thì mới đúng ! Thế là cô đã giải khát cho anh bạn tôi một bữa ra trò rồi đấy !

Không phải đợi lâu, cô gái lên tiếng luôn :

— Vâng tên thế cũng được, vốn dĩ mà ! Thế anh có cần giải khát không, em sẵn sàng giải khát cho cả anh nữa đấy !

«Cô gái này ghê thật !» Tôi nghĩ thầm và định tìm một câu trả lời thì thấy phía sau xôn xao cả lên:

— Ô, sao lại ngừng cả lại thế này nhỉ? Chưa xong mà đã kêu gào vệ sinh?

— Mấy ông kỹ thuật đâu, ra gọi bê-tông về đây mau lên, còn đến hai khối nữa chứ ít à?

Tôi vội vã quay lại nhìn vào cốt-pha. Ô, sao lại thế này nhỉ? Còn khoảng hơn hai khối nữa thật! Tôi luống cuống, đỏ cả mặt khi thấy ngoài kia, « 202 » đang ơi gọi nhau ra về. Lập cập trèo lên mặt cầu, chạy về dài chí huy, thấy đồng chí ca trưởng, tôi báo cáo luôn:

— Báo cáo đồng chí ca trưởng, bê-tông bây giờ vẫn còn nhiều, đề nghị đồng chí cho gọi « 202 » lại để đỗ tiếp.

— Còn bao nhiêu? Đồng chí nói rõ ra!

— Qua ánh điện tôi thấy đã có sự bối rối hiện trên nét mặt đồng chí ca trưởng.

— Báo cáo, còn hai khối nữa ạ!

— Còn hai khối? Hừ, đồng chí báo cáo kiều gì đây? Lúc nãy hai khối, bây giờ lại hai khối! Làm ăn như thế có bằng giết nhau không? Lúc nào cũng qua loa đại khái, không chú ý tới công việc, cứ tưởng mình làm trời được rồi. Chuyến này người ta không cuốc mặt cả tôi lẫn các anh ra ấy à?

Với dáng điệu vội vã, đồng chí ca trưởng bước nhanh về hố móng. Tôi lật đật chạy theo. Tiếng mày cậu lính đầm bàn tán:

— Mọi hôm ông Sơn Ông ấy đi sâu sát thế mà hôm nay chỉ ngồi một chỗ ôm lấy cái dài mà la hét, cho nên mới ra nồng nỗi này đây.

— Ủ mà phải, mấy bữa trước các bố được khen mà, tưởng như thế là ghê gớm lắm, khinh tuốt tất cả, thì bây giờ « cháy nhà mới ra mặt chuột ».

— Còn mấy ông kỹ thuật nhà ta thì sao? Mới tập tọng mà đã dòi dở ông dở thăng, cứ ra cái điều ta đây biết nhiều, hiều nhiều đây. Có ông còn chưa có lấy một mảnh giấy chứng nhận sơ cấp kỹ thuật, mà đi đâu cũng cứ khoe khoang ta đây có bằng kỹ sư này, kỹ sư nọ.

Thấy chúng tôi đến, tốp chiến sĩ im lặng. Hòa khèn và Tam lùn cũng đứng lặng suy nghĩ.

Dồng chí ca trưởng soi đèn vào hố móng rồi quát toáng lên:

— Hừ, còn như thế này mà lại báo cáo là hai khối à? Làm ăn kiêu quan liêu đại khái này, có bằng giết người ta không? Thước đâu, sao không do, sao không tính toán mà lại ước lượng đại khái thế này? Chưa làm tớ đã dòi làm thày rồi...

Tôi đứng im lặng. Hòa khèn lên tiếng:

— Báo cáo, tôi đã báo với đồng chí Thạch ngay từ đầu là phải còn khoảng bốn khối, nhưng đồng chí Thạch gạt đi..

Tôi cứ im lặng nhẫn耐 nghe mọi người nói. Chắc chuyện này Hòa khèn tha hồ trả thù mình đây! Tôi nhớ lại, mới lần trước thôi, giữa tôi và Hòa đã có một va vấp kỹ thuật với nhau. Lần ấy Hòa được cử trực kỹ thuật ở một ca bê-tông, tiến độ thi công đang tốt thì xảy ra chuyện bất ngờ: ván khuôn bị hở, mà Hòa không biết cách xử trí, vì Hòa chưa hiều cấu tạo của thành cốt-pha ra sao. Đáng lẽ lúc đó tôi phải bình tĩnh giải thích nhẹ nhàng cho Hòa hiểu, nhưng tôi đã không làm thế mà cứ to tiếng, vì muốn lên mặt với mấy cô gái gần đây:

— Cậu là kỹ thuật hay là gì mà cứ đè thế này làm? Cậu không biết ván khuôn hở à?

— Tại tôi không biết cấu tạo của thành cốt-pha ở phía dưới, — Hòa thành thật trả lời — cho nên cũng không biết là khuôn ván bị hở.

Rồi sau đó, khi họp tờ kỹ thuật tôi đã nặng lời buộc tội cho Hòa trước mặt các thủ trưởng và nhiều người...

— Biết sao không làm, bây giờ lại còn nói tôi biết thế này, tôi biết thế kia, định đồ trách nhiệm lên đầu một mình tôi ư? — Tôi bức tức nói với Hòa.

— Không làm dià? Hừ, thật ngực cười, lúc nào ông cũng lên mặt ta đây tờ trưởng kỹ thuật, lên vây lên cánh với chị em. Ông không ở đây mà nghe người ta chửi vào mặt cả lũ: «Nào là các «kỹ sư trẻ» nhà ta cứ như các ông tướng con hết lượt ấy, làm thì chẳng ra gì, còn ve ve vãnh vãnh con gái». Ông cứ đe cho tôi do cụ thè, thì bây giờ cũng gần xong rồi, chả phải đúng cái vã nhau làm gì ở đây cho mệt người.

— Nhưng cái căn bản là tốc độ đồ bê-tông của công trường ta trong dối nhanh nên tôi sợ thừa như mấy lần trước. — Tôi cố biện bạch cho những thiếu sót của mình, tất nhiên tôi cũng đã hiểu vì sao xảy ra chuyện này.

— Ông bảo thủ lầm ông Thạch ạ! — Tâm lùn lên tiếng — Ai mà chả có sai lầm? Thì rõ ràng sai lầm này của tờ kỹ thuật chúng ta là làm chưa đến nơi đến chốn. Bây giờ cãi vã nhau cũng vô ích, hãy cùng nhau bàn cách khắc phục đe tiếp tục hoàn chỉnh phần việc còn lại.

Tôi hỏi đồng chí ca trưởng:

— Làm thế nào bây giờ hả thủ trưởng? Hay ta lên loa gọi các chị em 202 lại làm nốt công việc.

— Gọi? Không thể làm thế được! Đồng chí ca trưởng trả lời — Đã tuyên bố xong rồi, người ta về, còn mặt mũi nào gọi họ lại nữa-kia chứ! Thôi, bây giờ tất cả các đồng chí còn lại ở đây, ta tổ chức nhau làm tiếp tục vậy.

Nghé đến đó, mấy chiến sĩ trẻ nhao nhác:

— Ai thông báo sai thì ở lại mà làm. Chúng tôi không thể đảm đương được phần việc của nhiều người. Ai làm thì làm, còn chúng tôi về!

— Thế mà cũng đổi làm kỹ thuật, tính với chả toán thế nào mà dè sai hai khối bê-tông? Thôi, xin thôi cho được việc. Thật các ông chả biết thương anh em tí nào cả!

— Thôi các đồng chí ạ! Đồng chí ca trưởng lên tiếng — Sự việc xảy ra không đúng với chúng ta dự kiến. Bay giờ trước mắt là cùng nhau hoàn chỉnh nhiệm vụ đi, còn những gì thiêu sót chúng ta hợp kiêm diềm sau. Mỗi đồng chí chúng ta cùng cố gắng thêm.

— Cố gắng? chúng tôi cũng cố gắng nhiều rồi chứ không phải không. Không. Lần này chúng tôi không cố được, vì sức khỏe chúng tôi có hạn. Anh nào cố được, thì ở lại mà cố với mấy ông «kỹ sư trẻ» và cả với ông chỉ huy quan liêu, đè khêng nốt phần việc còn lại. — Cậu Hải, một cậu bướng cố tiếng ở tö đầm, trả lời.

— Ủ, thì sửa sai cũng được. Nhưng kỹ thuật làm sai, chỉ huy làm sai lại bắt cấp dưới è lưng ra sửa, còn bản thân kỹ thuật, bản thân chỉ huy có chịu sửa đâu? Lần nào cũng chỉ gật đầu nhận khuyết diềm dè rút kinh nghiệm là xong. Làm sai bét ra lại cứ kêu gào người ta, bắt người ta phải tin tưởng ở kỹ thuật, tin tưởng ở chỉ huy. Công trường này

thiếu gì kỹ sư, thiếu gì ca trưởng mà phải dùng mấy cái ông bà hoa ấy!

Tôi cứ lặng im nhẫn耐 nghe mọi người nói, mặt nóng bừng! Chắc chuyện này họ tha hồ được trả thù tôi thoái mái vì những xích mích kỹ thuật trong thời gian qua. Từ «kỹ sư trẻ» mà Hải dùng dè mỉa mai tôi, sao mà sâu cay thế! Tôi giận Hải. Giận cả Hòa nữa. Cùng tờ kỹ thuật với nhau, khi gặp phải «hoạn nạn» không nói cho nhau một vài câu gõ gác, lại còn vùng vằng thế này, thế khác. Thế là uy tín của tôi và cả tờ kỹ thuật đối với cấp trên đã bị giảm sút. Vừa giận bạn, vừa giận mình, tôi ngồi bệt xuống đống ván, hai tay ôm lấy đầu.

Dòng chí ca trưởng lên tiếng:

— Thôi, chúng ta không cãi vã nhau làm gì nữa. Đằng nào, chúng tôi cũng khuyết diêm rồi! Muốn hay không, chúng ta cũng phải làm nốt phần việc còn lại, thà cứ cùng nhau làm đi cho xong chuyện. Bay giờ chúng ta bắt tay vào làm luôn. Các dòng chí cao gat và dầm giao dụng cụ cho kỹ thuật dám nhận, còn các dòng chí chờ bê-tông với một số «202» còn lại.

— Ủ, nói thế cũng được. Nào, quay lại làm đi, các cậu ơi!

Có tiếng con gái lao xao đi đến. Tôi nghe đâu lên thì thấy mấy cô gái đã đến ngay trước mặt, và không khỏi ngạc nhiên, vẫn có Hiền áo tím ban nãy. Cô bước lẹ gần dòng chí trưởng ca, nói:

— Báo cáo dòng chí ca trưởng, tôi đến để nghỉ dòng chí cho chị em tôi tham gia cùng làm với các anh bộ đội cho chóng xong công việc. Chúng tôi đã sắp xếp về, song nghe láng máng là chưa đỗ xong nên chúng tôi quay trở lại.

Tôi mừng quá, đứng dậy nói :

— Cảm ơn cô Hiền và các cô đã có lòng tốt đến giúp đỡ chúng tôi. Quả là chúng tôi có sai sót nên đến nồng nỗi này. Phiền các cô quá !

— Không phiền thì cũng chẳng được đâu anh ạ ! Chúng em không quay lại thì có sáng mai vẫn chưa xong. Liệu hồn, lần sau chị em bỏ rơi thật đấy !

Máy chiến sĩ định không làm bùn về, thấy máy cô gái quay lại làm giúp, bảo nhau :

— Thôi, ta ở lại cùng làm với mọi người đi. Nói thế để cho các ông ấy biết bận sau làm cho đến nơi đến chốn.

Hải lên tiếng :

— Làm đi ! — Rồi cậu ta nắm ngay hai càng xe cút kít xốc lên và dầm nhanh về phía trạm trộn.

Ngoài kia, máy trộn đang tiếp tục chuyền động, vẫn những vòng quay hối hả. Đã thấy máy cô gái dầm những xe cút kít dày vữa bê-tông lên, tôi cầm lấy chiếc cào mài miết cào vữa bê-tông xuống. Khi ngang lên bắt gặp ánh mắt của Hiền đang nhìn tôi dịu dàng, tươi tắn. Tôi cảm thấy xấu hổ với những ý nghĩ không tốt vừa qua. Hiền nhìn tôi mỉm cười, rồi dầm mạnh chiếc xe lao vào dòng người hối hả, thấp thoáng bóng áo nâu, áo trắng, có xen vào màu áo xanh của các chiến sĩ.

Dòng người chuyền bê-tông cứ càng ngày càng đông dần. Thì ra khi thấy máy trộn bê-tông vẫn tiếp tục làm việc, các đồng chí « 202 » đều gọi nhau quay lại làm giúp bộ đội. Cậu Hải và Hòa, tuy chưa dầm xe cút kít bao giờ, nhưng cũng cố gắng di nhanh, Máy cô gái vừa đến dầm thay cho Hải và Hòa :

— Các anh dè chúng em đây cho. Lái không quen,
khéo lại đồ xe, vãi hết bê-tông đấy! Nào... È tránh
ra, tránh ra...

Có các cô gái cùng làm với chúng tôi, không khí
lại sôi nổi hẳn lên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh tôi, Hòa và Tâm đang mải miết dầm. Vì
chỉ còn một máy dầm, nên Hòa và Tâm phải thay
nhau dầm liên tục, mồ hôi đã ướt dầm lung áo hai
người. Tôi bắt gặp ánh mắt của Hòa đang nhìn tôi
động viên. Tôi phẫn khởi hẳn lên, và hiều Hòa, Tâm
tuy có gay gắt trong đấu tranh phê bình những thiếu
sót của tôi, nhưng cũng sẵn lòng cùng tôi khắc phục
những sai sót đó.

Đồng chí ca trưởng bay giờ cũng luôn chân luôn
tay, lúc đây giúp xe này, lúc đó giúp xe kia, mồ hôi
ra ướt dầm lung áo.

Thế là phần việc còn lại đã hoàn thành. Mọi người
đều vui vẻ, dường như quên đi những chuyện xảy
ra lúc nãy. Dưới ánh điện, thấy mái tóc hoa râm của
đồng chí ca trưởng ướt dầm, bết trên vầng trán có
nhiều nếp nhăn ưu tư, lòng tôi trào lên niềm xúc
động và hối hận : « Ủ, nếu mình làm tốt ngay từ đầu
thì đâu đến nỗi dè cho mọi người vất vả. Nhất là
đồng chí ca trưởng đáng tuồi của cha mình, phải chịu
gánh vác lấy mệt nhọc vào người ». — Tôi cứ đứng
tần ngần suy nghĩ.

Bỗng có tiếng Hải gọi :

— Về nghỉ đi anh Thạch ơi, dè mai có sức tiếp tục
làm việc.

Tôi đi bên Hải mà cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Tiếng loa trên công trường đang biều dương ca lao
động cuối cùng của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm
vụ. Và một giọng con gái ấm áp cất lên :

«...Anh kè cho em nghe về công trường Vĩnh Bảo
Đồng đất quê hương mình, em có hay chăng?...».

Đó là giọng Hiền, danh ca trên công trường này,
được mọi người ưa thích. Cô đang hát bài «Nhớ về
Vĩnh Bảo Hải Phòng» của kỹ sư trưởng Nguyễn
Lương vừa sáng tác.

Tiếng hát đã làm giảm nỗi buồn nặng nề trong
lòng tôi.

Dà Sơn, tháng 6 năm 1982